

«Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί μέσω του ΟΗΕ από το 1999, ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στον ευρωπαϊκό χώρο, υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011, τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφηκε από την ΕΕ το 2017, η απόφαση-σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (N. 4531/2018).

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (2014), μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία ή και τις δύο μορφές βίας, από την ηλικία των 15 ετών και έπειτα. Για τον ελληνικό χώρο η μορφή βίας που ασκείται στις γυναίκες είναι κυρίως ψυχολογική ή συναισθηματική (30,6%), λεκτική (29,36%), σωματική (22,4%) και οικονομική (15,8%), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο του 2018.

Η Βία κατά των Γυναικών και κατ' επέκταση η Ενδοοικογενειακή Βία είναι έγκλημα, το οποίο μπορεί να λάβει πολλές μορφές και επειδή σχετίζεται με ζητήματα εξουσίας και ελέγχου του ατόμου που την υφίσταται, άλλοτε γίνεται εύκολα αντιληπτή κι άλλοτε όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, βλάπτει την ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών και των παιδιών-θυμάτων, αφήνει βαθιά τραύματα και μπορεί να καταλήξει σε γυναικοκτονία, όπως στην περίπτωση των δύο γυναικών φαρμακοποιών, της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου και της Αϊντας Παπαδοπούλου, τα ονόματα των οποίων αποτελούν για το σώμα των Ελλήνων Φαρμακοποιών, μια διαρκή και οδυνηρή υπενθύμιση της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος τιμώντας τη μνήμη των δύο συναδέλφων θυμάτων, επικυρώνοντας την αξία των όσων προβλέπει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προς επίρρωση της ευαισθητοποίησης που επέδειξαν οι φαρμακοποιοί στην διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, μέσω του προγράμματος καταγγελίας περιστατικών κακοποίησης Μάσκα-19 στα φαρμακεία, στηρίζει ανοιχτά τις γυναίκες και τα παιδιά που αποτελούν θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας, καταγγέλλει κάθε μορφή κακοποίησης και ελέγχου, αναγνωρίζει την σημασία της πρόληψης και θέτει στο επίκεντρο της προσοχής τον οφειλόμενο σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο!»